

# LIJST VAN ARTIKELEN IN 'GABRIËL' in de jaargang 2019

Nr.1 FEBRUARI

## HET REMBRANDTJAAR OP DE OMSLAG VAN ONS BLAD

Door Anton Schipper

Al een aantal jaren is het gebruikelijk dat op de omslag van ons blad een tweetal zegels wordt afgebeeld die een bepaald thema weergeven. Rechtsboven altijd dezelfde postzegel en linksonder voor elk nummer een andere zegel. Zó hebben we in het Lutherjaar 2017 zegels van Luther laten zien en vorig jaar hebben we als thema schilderijen uit de Italiaanse renaissance afgebeeld. De gekozen jaarpostzegel is een zelfportret van Rembrandt met Saskia, een ets uit 1636.



'Jacobs droom' is gekozen voor de wisselende afbeeldingen linksonder. Rembrandt tekende ca 1644 in bruine inkt het moment dat Jacob de Heer bij zich zag staan en Hem hoort zeggen dat God hem altijd zal beschermen.

## DE NATIONALE SYNODE VAN DORDRECHT 1618/19

Door Joke van Strien

Op 13 november 1618 kwamen in een bovenzaal van de Kloveniersdoelen in Dordrecht de afgevaardigden van de calvinistische kerken uit vijf gewesten van de Republiek bijeen om te proberen een belangrijk twistpunt over de kerkelijke leer te beslechten.

1619 - 2019

FILATELISTENVERENIGING  
*Gabriël*  
400 JAAR  
SYNODE VAN DORDRECHT

In de eerste jaren van de 17<sup>de</sup> eeuw was er aan de universiteit van Leiden tussen de beide theologie-professoren Arminius en Gomarus verschil van mening ontstaan over het leerstuk van de voorbeschikking of predestinatie.

Mogelijk zou een nationale synode de gerezen tegenstellingen kunnen overbruggen.

Hoe dat afliep leest u in het artikel dat onder het wolkje 'artikelen 2019' in zijn geheel is opgenomen.

## METAMORFOSE ALS THEMA IN DE FILATELIE

Door Henk Groenewegen ofm.

'Metamorfose' of 'Gedaantewisseling' is een onderwerp dat steeds weer mensen prikkelt tot fantasie en creativiteit. Op allerlei gebied kom je veranderingen, wisselingen in vorm, karakter en verschijning tegen: in de natuur, de kunst, de religie en ook op postzegels. In dit artikel vindt u een aantal van deze veranderingen op postzegels uitgebeeld en geduid.



## KERKEN IN BERLIJN

Door Ben Vermeulen

De geschiedenis van Berlijn gaat ongeveer terug naar het jaar 1237. Het is begonnen met de kleine gemeente Cölln op een eiland in de rivier de Spree en het kleine gehucht Berlin aan de rechteroever van de Spree.



De auteur neemt u mee aan de hand van de bouw van een aantal grote kerken naar de geweldige groei (uiteindelijk tot een wereldstad) die begon onder de Grote Keurvorst Friedrich Wilhelm (1610-1688) van Pruisen.